



Funpop Weekend

24 t/m 27 mei 2019

In Horst en
Camping de Witte Vennen
te Sevenum

Een meidenweekend
met in de hoofdrol:
Esther, Hermie, Priscilla
en Frieda

Vrijdag 24 mei

Keurig op tijd om 11 uur vertrekken Frieda en Hermie vanuit Arnhem richting Veenendaal. Daar staan Esther en Priscilla al op ons te wachten.



We hebben een druk weekend en we willen ook nog samen bedenken wat we gaan eten de komende dagen. Na een korte stop voor een lunch en plaspauze strijken we neer op een terrasje in Venray voor een korte vergadering.



Onder het genot van radler of een cola is het menu voor de komende dagen bepaald. Daarna racen we met z'n vieren de supermarkt door om alle inkopen te doen. Dan gaan we snel naar het huisje nummer 918 op camping de Witte Vennen in Sevenum.



Bij binnen komst ligt en een lief kaartje voor ons klaar.

Esther, Hermie en Priscilla gaan zich installeren op de kamers en Frieda gaat eten koken.

We eten vanavond kippenpoten, gebakken aardappelen en sla, tomaten en komkommer.

Met een heel bijzonder toetje: IJs met warme kersen en slagroom



Het is al mooi weer dus we eten lekker buiten.



Dat is maar goed ook wat we hebben wat moeite om de slagroom bus open te krijgen.

Het lukt Priscilla om hem open te krijgen maar dat gaat niet zonder gespetter.....



We zijn mooi vroeg klaar met eten. Er is voldoende tijd om naar de disco op het funpop terrein te gaan. Het is ongeveer een kwartiertje rijden naar het funpop terrein. En.... het is de moeite waard.



Disco 't Trefpunt





Zaterdag 25 mei

We moeten vandaag vroeg op want we willen op tijd op het funpop terrein zijn. De party tent, die we in bus hebben liggen, willen we vooraan, vlak bij het podium neerzetten. We hebben speciaal een rollator mee gebracht om de zware tent te vervoeren.



Het is gelukt! We staan iets na negen uur als eerste vooraan bij de ingang van het terrein. Al snel vormt zich een hele rij achter ons.



Om tien uur gaat het hek open, we laten snel ons kaartje laten zien en stormen naar voren om een mooie plek voor de tent te veroveren.

We staan mooi vooraan bij het podium. De andere groepen zijn inmiddels ook gearriveerd. We zijn nu met 24 vakantiegangers en 7 begeleiders, het is af en toe wel vol in de tent. Maar het is gelukkig prachtig weer.



Vanuit de tent hebben we mooi zicht op het hoofdpodium.



Het belooft een muzikale dag te worden met bekende en minder bekende artiesten. De artiesten op de volgende bladzijde hebben we allemaal live kunnen zien en horen.

De dag begon met Jelle B, hij staat al op de voorpagina van dit verslag.



De bekendste artiesten van de Zaterdag zijn Nick en Simon. Maar Esther is fan van 2 Brothers on the 4th floor. Om een beetje in de stemming te komen hebben we in de bus al een CD van ze gedraaid. Esther heeft zelfs kadootjes voor ze meegenomen.....



In afwachting van de de 2 brothers on the 4th floor staan Esther en Pricilla helemaal vooraan bij het podium.

Als je goed kijkt op de volgende foto dan zie je Esther helemaal vooraan staan. Ze heeft de kadootjes bij zich en het is gelukt om dat aan 1 van de Brothers te overhandigen.



Gek genoeg is er ook een zangeres bij. Zeker een zusje....



En dan komen Nick en Simon, ook leuk



De leukste artiesten hebben we nu gezien en het wordt tijd om een rondje te maken over het festival terrein. Priscilla heeft zo haar eigen kennissen die ze opzoekt. Esther, Hermie en Frieda gaan samen op pad. Er is genoeg te zien en te doen.



En dan naar het Rock café



Het wordt tijd om weer eens terug te gaan naar de party tent. En we zijn net op tijd om te poseren met Funny, de maskotte van het festival



De laatste artiesten van de dag, De gebroeders Rossig, sluiten de dag in carnaval stijl af.



En dan is het tijd om naar huis te gaan.



Vanavond eten we kippensoep vooraf en daarna pannenkoeken. Frieda bakte ze op bestelling. Wat dacht je van pannenkoek

- Met appel
- Met appel en rozijnen
- Met Ananas
- Met Ananas en kaas
- Met spek, appel en rozijnen

Het lijkt we een pannenkoekenrestaurant.



Na de pannenkoeken is het tijd voor een avondwandeling.



De camping heeft een zwembijver en een speeltuin. We kunnen het niet laten om alles even uit te proberen.





Na de avondwandeling is het tijd om te relaxen.



Zondag 26 mei

De partytent mocht blijven staan op het funpop terrein dus we kunnen uitslapen. We hebben tijd voor een uitgebreid ontbijt met ontbijtkoek, een sapje, een gekookte eitje, vlaflip. Frieda heeft van het overgebleven beslag van gisteren nog 2 pannenkoeken kunnen bakken.



Om kwart over 10 uur zijn we op het festival terrein. Vandaag komen de volgende artiesten.



De hoofdartiest van vandaag is Rowwen Hèze. Op zich wel leuk maar dat Limburgs is toch best moeilijk, we kunnen dus niet alles meezingen.



Daarna brengt Vincenzo de polonaise weer op gang.





In en om de party tent is het ook heel gezellig. We krijgen allerlei bezoek....





Dan is het voor Esther, Hermie en Frieda weer tijd voor een rondje over het festival terrein.





In de draaimolen, de disco, bingo en een foto laten maken.



Priscilla gaat haar eigen gang en zoekt de artiesten op voor een leuke foto.



Aan het eind van de dag heeft Funpop nog een verrassing: **The Daredevils**.

Zij speelden de sterren van de hemel en we gingen helemaal uit ons dak op nummers van Queen, Bon Jovi, Metallica, The Rolling Stones, Golden Earring, Michael Jackson en nog veel meer!



Aan alles komt een eind. Het is het tijd om de tent af te breken.

Met de andere weekend groep zijn we daarna naar het Wok restaurant in Horst gegaan.



Aan het eind hebben Priscilla en Esther nog een speciaal toetje, met vuurwerk, geregeld voor Erik, Arlien en Frieda.



Maandag 27 mei

Funpop is al weer voorbij. We zijn om half acht opgestaan om op tijd alles opgeruimd te hebben. Daarbij hebben we allemaal de handen uit de mouwen gestoken. Priscilla heeft, zoals iedere dag, Esther geholpen met de medicijnen maar heeft ook de bus ingepakt. Esther helpt Hermie bij het zoeken en aangeven van spullen en het inpakken van de koffer. Hermie heeft op maandagochtend de huiskamer stof gezogen. Frieda is blij met alle hulp en we zijn dus ook mooi op tijd klaar. Om 9.45 uur rijden we nog even langs de andere groep en daarna richting Veenendaal.



We zijn al om kwart over 11 in Veenendaal. Gelukkig heeft de moeder van Esther tijd om Esther en Priscilla eerder op te halen. Na een kopje koffie is het tijd voor het afscheid.

**Lieve Esther, Hermie en Priscilla, Bedankt voor het gezellige weekend. Ik hoop dat jullie net zo genoten hebben als ik.
Groeten van Frieda**

